

Varnæs Sogns Kirkeblad

FEBRUAR / MARTS 2025 - 40. ÅRGANG

Foto: Ann Nissen



Gavl på stolestade. Efter reformationen blev det almindeligt med kirkebænke til menigheden. Maleren Jes Jessen har udsmykket stolestaderne i Varnæs Kirke.

INDHOLD

Fra sognepræsten	2
Det sker	3
Gudstjenesteliste	3
Nyt fra menighedsrådet	4
Det nye menighedsråd	5
Glæden ved "at gå" her	6
Vinter på kirkegården	8
Gudstjeneste med dagplejen	9
Nytårssangvandring 2025	10
Barnedåb i Varnæs Kirke	12
Baby salmesang	12

Første år på Varnæs præstegård - denne perle af et hjem

Nu har vi boet et år på Varnæs præstegård – og endnu engang vil vi gerne sige tak for en god og venlig modtagelse her i sognet. Et år! Tiden går så hurtigt.

Vi er glade for at bo her, og jeg synes også, at jeg er faldet godt til i mit præsteembede. Dejligt at arbejde sammen med gode kolleger. Jeg er også glad for samarbejdet med de forskellige institutioner og vil gerne sige alle tak for tilliden og tålmodigheden med at tage imod en ny præst og sætte mig ind i de mange fine traditioner. I længe har haft med kirken. Det betyder meget for mig at få lov til at være en del af samarbejdet omkring den opvoksende generation her i sognet.

Dejligt er det også, at der altid er tilslutning til søndagsgudstjenesterne og alt det andet, vi arrangerer fra kirkens side. Jeg håber, at alle i sognet fortsat vil have tillid til at kontakte mig, hvis I måtte ønske en snak med præsten. Jeg står i hvert fald til rådighed. Ring eller skriv blot til mig, så vi kan lave en aftale.

Selve det at bo på præstegården er jo også en gave. Hver dag er der nye ting at glæde sig over ved at være landet lige netop her på denne plet. Alle er flinke og imødekommende, og det er for eksempel altid en fornøjelse for mig at cykle en

tur til købmanden. Tit møder man jo nogen, som man lige kan få en hyggelig snak med.

På turen glæder jeg mig over den smukke natur, hvor jeg ofte er heldig at se et rådyr eller en flot rovfugl. I det hele taget glæder vi os begge, både Jens og jeg, meget over naturen omkring os. Her er jo et rigt fugleliv – og netop fugle har altid haft både Jens' og min interesse. Blandt de mange fine fugle, som holder til hos os, er der svalen, der i sommers havde rede i 'bagehuset' i vores have. Og så har vi set stillids, natugle, spætmejsse, flagspætte, træløber, traner og mange andre spændende fugle. Ja, før jul havde vi endda fornøjelsen af en sølvhejre i køret bag præstegården. Det er sikkert de åbne vidder og de mange gamle træer omkring præstegården, som gør det så attraktivt for fuglelivet.

Nu vender lyset snart tilbage – og vi kan glæde os til igen at synge:

*"Nu kommer fuglene igen
og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem alle sprækker
lyse netter er tilbage..."*

(Aske Bentzon / Alberte Winding)

Sognepræst
Kirsten Pedersen

KONTAKT

Sognepræst: Kirsten Pedersen · Tlf.: 21 48 99 80

Mail: kip@km.dk · Præsten træffes ikke mandag.

Graver: Else Stie Kuhlmann · Tlf.: 42 19 86 74

Organist: Anne-Mette Karstoft · Tlf.: 28 89 38 87

Mail: amp.karstoft@googlemail.com

Menighedsrådsformand: Anne Marie Laier

Tlf.: 29 42 77 24 · Mail: hapa@post11.tele.dk

Kirkeværge: Rolf Thiesen · Tlf.: 40 17 16 65

Mail: rolfthiesen@gmail.com

Kirkegårdskontoret: Tlf.: 20 58 31 62

Mail: varnaes-kirke@mail.dk

VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD


UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET

REG.NR.: 8060 KONTO NR.: 1076856

REDAKTION: Sten Kruse, Ann Nissen,
Anne Marie Laier, Kirsten Pedersen

Tryk: Grafisk Arbejde - www.grafisk-arbejde.dk

Find Varnæs Kirke på:

www.varnaeskirke.dk eller  Varnæs Kirke



**OBS: alle angivelser af datoer og
arrangementer med forbehold**

Det sker...

Lysgudstjeneste for hele familien

Søndag den 2. februar kl. 14.30

Traditionen tro fejrer vi Kyndelmisse med en stemningsfuld lysgudstjeneste, hvor ”Sommerfuglene” fra børnehaven bærer lys ind i kirken. Vi slutter af med fastelavnsgodter, kakao og kaffe i kirken.

Sang og musik i mørket.

Søndag den 23. februar kl. 19.00-20.00

Kom og vær med til en stemningsfuld gudstjeneste, hvor sang og musik er i centrum.

Vi skal synge fællessange, og der vil være musikalske indslag.

Aftenen slutes af med saft/vin og chips.

Familiegudstjeneste den 2. marts kl 10.00

Theresia Threscow-Kühl kommer til Varnæs og holder en festlig familiegudstjeneste.

Lørdagsdåb den 15. marts kl 10.00:

Den 15. marts er der igen mulighed for ’lørdagsdåb’ i Varnæs Kirke. Både børn, unge og voksne kan blive døbt denne dag, hvor vi holder en forkortet gudstjeneste med dåben i centrum.

Tilmelding senest den 1. marts til

Kirsten Pedersen

Taizé-gudstjeneste

Søndag den 16. marts kl. 19.00

En stemningsfuld og meditativ gudstjeneste, hvor kirken er oplyst af levende lys.

Vi synger nogle enkle, smukke Taizésange igen og igen, og de mange gentagelser giver ro og fred i sindet.



Februar

02. februar kl. 14.30 - Kirsten Pedersen.
Lysgudstjeneste, familiegudstjeneste (se omtale)

09. februar kl. 10.00 - Kirsten Pedersen.

16. februar kl. 10.00 - Kirsten Pedersen.

23. februar kl. 19.00 - Kirsten Pedersen.
Sang og musik i mørket (se omtale)

25. februar kl. 17.00 - Theresia Threscow-Kühl.
Meditationsgudstjeneste

Marts

02. marts kl. 10.00
Theresia Threscow-Kühl. Familiegudstjeneste (se omtale)

09. marts kl. 10.00 Kirsten Pedersen

15. marts kl. 10.00 - Kirsten Pedersen.
Lørdagsdåb (se omtale)

16. marts kl. 19.00 - Kirsten Pedersen og Anne-Mette.
Taizé-gudstjeneste (se omtale)

23. marts kl. 10.00 - Kirsten Pedersen

25. marts kl. 17.00 - Theresia Threscow-Kühl.
Meditationsgudstjeneste

30. marts kl. 11.00 - Kirsten Pedersen

Gudstjenester på Bovrup plejecenter

27. februar kl. 15.15 - Kirsten Pedersen

13. marts kl. 15.15 - Kirsten Pedersen

Nyt fra menighedsrådet

Vi er rigtig glade for, at vi har fået en nyt menighedsråd, hvor alle pladser er besat, og vi fik også valgt et godt hold af stedfortrædere. I december måned havde vi det første menighedsrådsmøde, så vi er allerede i gang.

Det er spændende at give sig i kast med at løse de opgaver, der ligger foran os og tage fat på nye områder, som vi mener giver god mening i forhold til vores kirke og livet omkring den.

Når der er kommet nye ansigter i menighedsrådet, betyder det også, at der er nogen, der er udtrådt af menighedsrådet. De har alle ydet en stor indsats på det felt, der nu har været deres, og de skal derfor have en stor tak.

Sten Kruse har været kasserer og lagt et stort arbejde i denne funktion. Omkring renoveringen af præstegården har der været mange ting at forholde sig til. Sten har lovet fortsat at give vores nye kasserer, Johnny, råd og vejledning. Dorte har altid stået for det kreative. Hun er

god til blomster og har lovet at fortsætte her. Blandt andet med dekorationer til høstgudstjenesten.

Flemming har været bygningssagkyndig og vil også fremover hjælpe til omkring disse opgaver. Han har et langt kendskab til vores kirke. Selvom Rolf er udtrådt af menighedsrådet, fortsætter han som kirkeværge med de opgaver, der er omkring kirken, kirkegården og præstegården.

Vi har været glad for samarbejdet og sætter stor pris på, at de stadig vil være en del af arbejdet omkring vores kirke

Anne Marie Laier, formand



Præstegården

Så blev der i bogstaveligste forstand lagt låg på projektet med renovering af præstegården. Sidste opgave var nemlig at få repareret stråtaget og få lagt en ny rygning på.

I det store hele er alt forløbet godt, og vi står nu med en rigtig flot præstegård. Vi holdt os fint inden for budgettet og landede på en totaludgift på ca. 3,5 mio kr.

Det nye menighedsråd



Lilly Magna Jørgensen

Jeg hedder Lilly Magna Jørgensen. Jeg er nyvalgt til menighedsrådet, og glæder mig til arbejdet der.

Jeg bor i Bovrup, har boet der siden 1976. Jeg er vant til at gå

i kirke og deltage i kirkelige arrangementer. Hele mit liv har jeg haft tilknytning til folkekirken, og det betyder meget for mig. Jeg har arbejdet som sygeplejerske i næsten 43 år, de seneste 30 år som hjemmesygeplejerske i vort nærområde. Den 1. maj 2024 gik jeg på efterløn, og i november fyldte jeg 67 år, og er nu pensionist. Jeg føler, at tiden nu er til at gøre et stykke arbejde i menighedsrådet. Jeg bliver kontaktperson for kirkens ansatte. Det er med ydmyghed, jeg påtager mig dette og skal lære mange ting, så der vil gå nogen tid, inden jeg er fortrolig med det. Udover det ønsker jeg at klarlægge, om der er behov for diakonalt arbejde i vort sogn.

I min fritid løber jeg og går lange ture dagligt. I sommerhalvåret ror jeg kajak i vores lokale kajakklub. Jeg bor alene, har været enke i næsten 15 år. Jeg har 2 voksne døtre og 3 børnebørn. De bor alle på Sjælland, så jeg tager meget ofte turen over Bæltet for at være sammen med dem.



Johnny Hassel

Jeg hedder Johnny Hassel. Jeg valgte at stille op til menighedsrådet for at støtte op om det gode arbejde, som bliver gjort fra præsten, kirken og menighedsrådet samt frivillige i

sognet. I et lille samfund som vi er i dette sogn, synes jeg, det er vigtigt, at vi har nogle fælles steder at mødes, og her er kirken et af disse.



Åse Hassel

Jeg hedder Åse Hassel, og jeg blev genvalgt til det nye menighedsråd, hvor jeg er sekretær. Jeg er glad for at sidde i menighedsrådet og syntes der er mange alsidige og spæn-

dende opgaver. Det gælder både vedligehold af bygningerne og planlægning af forskellige arrangementer. Et af mine interesseområder er at støtte op om konfirmanderne. Jeg har bl.a. været med konfirmanderne på udflygt til Haderslev Domkirke og Kongernes Jelling.



Anne Marie Laier

Jeg hedder Anne Marie Laier. Jeg har været i menighedsrådet i flere perioder og fortsætter også i det nye menighedsråd, hvor jeg er valgt som formand.

De opgaver, jeg har haft i menighedsrådsarbejdet, har jeg været glad for, hvor jeg har kunnet bidrage med de kompetencer, jeg har.

Fra min barndom har jeg været vant til at komme i kirken og været del af det kristne fællesskab.

Min opvækst har jeg haft i Thorning, en lille by syd for Viborg. I 1986 flyttede jeg til Varnæs og blev gift med Peter. Vi har to voksne sønner, og jeg blev farmor i april 2024.

I maj 2024 stoppede jeg med at arbejde som sygeplejerske. De sidste 17 år har jeg været sygeplejerske i børnepsykiatrien. I 2018 var jeg som sygeplejerske tre måneder i Grønland. Jeg ser frem til samarbejdet i det nye menighedsråd.



Louise Bruhn

"Jeg prioriterer mit familieliv højt, både den nære, men også mine søskende, forældre, fætre, kusiner mv. Sammen med min mand, Michael, som er pædagog og leder i Sønderborg

Kommune, deler jeg hverdagen med tre voksne drenge, hvor de to yngste stadig bor hjemme og er i gang med deres uddannelser.

I mit arbejdsliv er jeg sygeplejerske, en profession, der er en stor del af min identitet. Jeg arbejder i en delt stilling, hvor jeg både er aktiv på hjerteafdelingen og påtager mig administrative opgaver.

Arbejdet inkluderer implementering af nye tiltag, udarbejdelse af diplomfag inden for kardiologien samt deltagelse i forskellige projekter, der bidrager til udviklingen af afdelingen og sygeplejen generelt.

Fysisk aktivitet er også en vigtig del af mit liv. Jeg nyder gå- og løbeture, og værdsætter de aktiviteter, der både styrker kroppen og giver tid til eftertanke.

Jeg finder også tid til at engagere mig i andre ting. Bl.a. som frivillig i Brystkræft Foreningens styregruppe i Kreds Sønderjylland. Jeg går derudover til kor 1-2 gange om ugen. Jeg kommer jævnligt i kirken, både til gudstjenester og andre arrangementer. Det giver mig ro og en fantastisk fællesskabsfølelse.

Man kan sige, at mit liv er præget af en god balance mellem arbejde, familie, frivilligt engagement og egenomsorg.

Jeg glæder mig til at samarbejde med de valgte i menighedsrådet og ser frem til både at bidrage til at styrke vores traditioner, men også at tænke i nye og kreative løsninger."

Glæden ved "at gå" her



Når vi besøger Varnæs Kirke og vores kirkegård, har vi som regel et lille ærinde derop – det kan være, vi har et eller flere gravsteder, vi besøger, og passer godt på. Det kan også være, at vi har brug for at finde ro, stilhed og eftertanke.

Går man en lidt anden tur ved kirken, kan man følge en velholdt sti hele vejen langs stendigerne rundt om kirkegården. På sydsiden er der udsigt ud over "Kæret" mellem Varnæs og Bovrup. Her er der for tiden en helt særlig mulighed for at møde en hvid fugl med lange, sorte ben, som tit ses spankulerende derude i "æ Kjær". Det er en sølvhejre, som finder det attraktivt at opholde sig på stedet. Den kan kendes fra silkehejren ved sine sorte ben og det røde næb. Efter sigende har den været i området i længere tid – og er også set på markerne i nærheden af Vestergård, Sønderborg Landevej.

Det er en fin oplevelse at se den store fugl flyve op, når den føler sig forstyrret af lidt for nysgerrige gæster. Og den vender tilbage igen – sommetider i selskab med to store fiskehejrer. Det er en sand glæde at kunne gå sådan en tur ved vores kirke. At gå og at vandre er for mig en af de største glæder i livet, hvad enten det er at gå alene – eller sammen med andre. Gåturen er et oplagt rum for snak og samvær. Et pusterum fra hverdagens mange gøremål. En bevægelse fremad på sine ben. Det er jo ikke en selvfølge, at det kan lade sig gøre.

Når man går alene, mærker man, hvordan tankerne flyder frit af sted. Det bedste sted, synes jeg, er at gå i skoven, hvor man kan følge naturens gang og bemærke at farver og dufte ændrer sig alt efter årstiderne. Det kan også være godt for sjæleroen at stampe godt i jorden på gåturen, hvis man bringer en bekymring eller en følelse af mismod med ud på gåturen.

Der er mange sproglige udtryk med ordet ”gå” eller ”gang”. Vi bruger udtrykket ”livets gang” om livet set i en tidsramme, som kan være meget lang, men som desværre også kan være ganske kort. Vi taler om, at tiden ”går i stå” – ”at gå et skridt ad gangen” – at noget er ”tilgængeligt” – måske er det selve bevægelsen, det ”at gå”, som kan overføres til mange andre ting i livet. Det kan man sikkert fundere meget mere over, mens sølvhejren kommer baksende i luften, og Varnæs kirke knejser højt på bakken over kirkegården.

Lige til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at sølvhejren er en fredet fugl, som vi på alle måder bør passe godt på. Derfor tilrådes nænsom adfærd og hensyntagen. Vi håber, at den er kommet for at blive.

December 2024/ Ann Nissen



Foto: K.I. Sørensen

Vinter på kirkegården



Sidder og skriver med det smukkeste vintervejr uden for vinduet. Der er kommet lidt sne, der pudrer det hele, og solen skinner. Vi har fået ryddet op efter stormen 1. nytårsdag, længe siden der har været så mange grene, der var blæst af. Men det er jo ingen sag, når vi hjælpes om det. Vi håber, det bliver en vinter uden alt for meget regn, da vi har fået så rigeligt af det i 2024.

I vinter bliver der beskåret rundt omkring i områderne, blandt andet skæres en af hækken med fjeldribs ned, så der kan komme nye friske skud, og der ryddes op i hækken, så roser m.m. ikke gror der. Syrenerne ude ved stien omkring kirkegården får også fjernet alt uønsket vækst som træer, brombær m.m. Tiden bliver også brugt på lidt kursus og ferie. Kan du ikke lige finde nogen på kirkegården, er I altid velkomne til at ringe på 20 58 31 62, da en af os altid har telefonen med.

Inden vi ser os om, er der ved at være tid til at tage gran af sidst i marts. Herefter bliver der plantet stedmoderblomster på de gravsteder, der har aftale om det. Vi har endnu ikke fundet et alternativ, som rådyrene ikke kan lide, men vi arbejder på det. Tager I selv gran af, står der kurve rundt ved affaldsstationerne, som I meget gerne må bruge. Der bliver lukket op for vandet igen, når der ikke er risiko for nattefrost mere.

Der kan altid hentes vand på det offentlige toilet.

*Vinterhilsen fra
kirkegårdens personale*

Dagplejen har været til Julegudstjeneste i Varnæs Kirke

Dagplejebørn og dagplejere har været til julegudstjeneste i Varnæs Kirke - det gik simpelthen så godt. Sikke en oplevelse for børnene. Ja for os alle sammen. Da vi kom ind i kirken blev vi modtaget af sognepræst Kirsten Pedersen og kirketjeneren, og børnene fik lov til at lege i kirken, så de kunne se det hele an.

Da julegudstjenesten begyndte, spillede Kirsten på sin tværføjte. Børnene sad musestille og lyttede til den dejlige musik. Det var et helt særligt øjeblik.

Bagefter tog Kirsten sin præstekjole på, og viste os sin flotte hvide krave. Nogle enkelte børn blev lidt bange for, hvem var nu det i den lange, sorte kjole? Det var godt at sidde lidt på skødet af sin dagplejer, indtil man kunne se, at det jo bare var Kirsten.

Kirsten viste os nogle billeder af juleevangeliet, og hun fortalte, og vi snakkede om alt det, vi så på billederne - børnene var meget optaget af det. Bagefter sang vi en julesang "Vi vil synges højt", inden Kirsten igen spillede på sin tværføjte.

Inden gudstjenesten sluttede fik børnene en julebog, som vi kunne tage med hjem, og vi hyggede os med saft og pebernødder.

Tusind tak til dig Kirsten for en fantastisk julegudstjeneste. Du forstår at fange børnenes opmærksomhed, og alt foregår på børnenes niveau. Det er så dejligt.

*De bedste hilsner fra
Dagplejebørn og dagplejere
fra Varnæs, Bovrup og Felsted.*



Nytårssangvandring 2025

Varnæs vig og Varnæshoved



Foto: Ann Nissen

I forbindelse med at Aabenraa kommune har valgt 2025 som Musikkens år, blev der lørdag formiddag den 11. januar afholdt en velbesøgt nytårssangvandring ved Varnæs vig, hvor der var mødt ca. 75 natur- og sangglade interesserede op i sol og blæst uden for ”Den Gyldne Løve” ved Varnæs vig.

Turen var tilrettelagt af brobygger Maria Nørgaard og Kirsten Pedersen, præst ved Varnæs kirke. Maria holdt inden turens start en lille nytårsintroduktion om det nye sangprojekt: ”I lyset her fra Varnæs vig byder vi det nye år velkommen med fællessang og nyt håb. Vi kan glæde os over det fine vejr i dag med blæst og masser af lys – det kan minde os om

håbet og nye muligheder i det nye år og om, hvor vigtigt det er, at vi passer godt på hinanden”. Det var en god start på en musikalsk gåtur med et fint, lille sanghefte i hånden, som Kirsten Pedersen udleverede til os.

Vi begyndte med at synge ”I østen stiger solen op” som en hilsen til solen, lyset og himmellens mange forskellige lys. En flot fællessang ledet af kirkesangeren Lærke blev afsunget af de mange tilstedeværende godt pakket ind i varmt tøj.

Turen gik langs med Varnæs vig i den kolde blæst ud til Varnæshoved. På midtvejen samlede vi sten til en konkurrence om, hvem der



kunne få flest ”smut”, og her sang vi stående i strandkanten ”Stenen slår smut på det danske vand” med lyden af bølgesprøjt fra vandet i Vigen. Et musikalsk højdepunkt.

Undervejs på gåturen var der mange fine stop med forskellige sange også med et humoristisk indslag om Rasmus fra Rinkeby Sogn, der kom flyvende til ”Den Gyldne Løve”, som gav den en slem forskrækkelse, inden den fløj hjem igen. Det er den skulptur af en løve, der ligger og skinner så flot uden for ”Den Gyldne Løve”. Uden sange med humor og afslappet samvær er tilværelsen mere kedelig og grå.

Med teksten til Albertes Forårssang ”Nu kommer fuglene igen”, som vi stod uden for og nød at synge i fællesskab med hinanden, kom lyset, de lyse nætter og fuglene væltende frem

– det kunne man høre på sangens tone og intensitet. En skøn musikalsk sangoplevelse.

Vi var på vej tilbage efter den herligste nytårsangtur og sluttede med en dejlig varm kop kaffe eller te, som frivillige hjælpere og Varnæs menighedsråd havde klar til os ved bålhytten.

Vi glæder os til det næste arrangement et andet sted på en helt anden årstid.

Turen var arrangeret af 60+Aktiv, Aabenraa Kommune, og Varnæs kirke. Januar 2025/Ann Nissen/



Foto: Ann Nissen

Barnedåb i Varnæs Kirke - TILLYKKE



Den 12. januar blev
Ragna døbt i
Varnæs Kirke.
Vi ønsker hjerteligt
tillykke med dåben.

Babysalmesang i Varnæs Kirke!

Vi begynder et nyt hold babysalmesangsforløb i Varnæs Kirke. Alle babyer fra ca. 0 -10 mdr. er velkomne sammen med en eller to voksne.

Hver torsdag fra den 20. februar til den 27. marts 2025 kl. 10.30 - 11.30

Vi vil...

- syng små sange, salmer, rim og remser,
- lege med rytmer,
- vugge i takt til musikken,
- lave små dansetrin med baby i favnen,
- have fokus på en tæt kontakt mellem barn og voksen
- og have tid til at snakke sammen bagefter, mens vi drikker en kop te/kaffe.

Eventuelle spørgsmål rettes til:

Organist Anne-Mette Karstoft,
mobil: 28 89 38 87,
mail: amp.karstoftgooglemail.com eller til
Kirsten Pedersen, tlf. 21 48 99 80
eller kip@km.dk

**Tilmelding til Kirsten Pedersen
senest den 19. februar 2025.**

Kom og vær med!