

Varnæs Sogns Kirkeblad

JUNI/JULI 2024 - 38. ÅRGANG



Foto: Ann Nissen



Apostlen S. Simon med attribut (en sav). Figur fra altertavlen med de 12 apostle. Apostlene Jacob og Peter bærer som de eneste sko. Alle apostle undtagen Simon og Johannes er forsynet med en bog. (Slutningen af 1400tallet)

INDHOLD

Fra sognepræsten	2
Det sker	3
Gudstjenesteliste	3
Nyt fra menighedsrådet	4
Kirkegårdsvandring	4
Nyt fra menighedsrådet	5
"Igen berørt"	6
Forsommeren på Varnæs kirkegård	7
Besøg af dagplejen og "Sommerfuglene" ..	8
Varnæs Kirkes konfirmander	9
Guldkonfirmander, dåb, sangcafé	10

Sommer og lys

- ferie og forventninger



Derhjemme havde vi, da jeg var barn, et lille solur stående i vindueskarmen. Det havde denne lille indskrift: ”Gør som jeg – tæl kun de lyse timer.”

Sommertiden – den lyse tid – ændrer på vores vaner, så vi rykker mere udendørs. For de fleste betyder sommeren også ferietid. Forventninger skal afstemmes. Det er ikke sikkert, der er økonomi eller overskud til den helt store rejse til de varme lande.

Men måske kan det også være lige så ’eksotisk’ med en tur til Varnæshoved eller til Naldtang. Ikke mindst for mindre børn. Alt det anstrengende: rejsetid og venten bliver reduceret.

Og hvad er det magiske ved ferien egentlig? En vigtig ingrediens er i hvert fald vores forventning og indstilling til tingene. Når vi rejser ud, åbner vi vores sanser på ny. Vi er parate til at prøve noget nyt. Lidt mere gavmilde (på alle

måder!) og tålmodige måske. Og alt det nye, vi oplever, er ubetinget fantastisk. Isene større og vinen mere velsmagende – så længe man bare ikke tager en flaske med hjem :-)

Men lad os nu i fantasien rejse en tur til Varnæshoved eller et andet lokalt sted med den samme indstilling. Med denne åbne indstilling. Så vil man måske udbryde: Wau, sikke en flot udsigt, der er! Det må fotograferes og deles. Undervejs kan man være heldig at se en masse fine fugle. Måske endda fiskeørnen. En sæl måske. Eller marsvin. Man kan samle bær og spiseligt tang... Hvilke muligheder!

Vi siger tit, at vi skal leve hver dag, som om det var den sidste. Det maner til eftertanke og taknemmelighed, til forsoning og til at tage sit liv op til overvejelse.

Men kunne vi ikke lige så godt prøve at sige, at vi vil leve i dag, som om det var den allerførste dag: Se på alting med en friskhed.

I den første af de to skabelsesberetninger (Første Mosebog 1,1-5) fra oversættelsen ’*Begyndelsen*’, fortælles om verdens første dag. Gid vi kunne lægge denne friskhed og nu-fornemmelse ind i vores dag:

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Dengang var alt rungende tomt, og der var buldrende mørkt over dybet. Men Gud lod sit åndedræt blæse over vandet. Han sagde: ”Bliv lys!” og straks kom der lys. Gud syntes godt om lyset, så han skilte det fra mørket og kaldte lyset for dag og mørket for nat. Og det blev morgen og det blev aften. Og det var den første dag.”

Må alles somre blive opfyldt af gode forventninger.

Af sognepræst Kirsten Pedersen

Det sker...

Familiegudstjeneste, den 23. juni kl. 11.00

Hvorfor ikke begynde sankthans-fejringen med en hyggelig familiegudstjeneste i Varnæs Kirke? Som mange andre fester og skikke har Sankt Hans både et kristent og et folkeligt indhold. Det skal vi høre mere om – og også syng en masse gode salmer for både børn og voksne.

Aftengudstjeneste, den 30. juni kl. 19.00

Kom og nyd en hyggelig stund i kirken den sidste aften i juni, hvor vi skal syng lidt mere, end vi plejer, og måske lytte til lidt musik. Især de mange fine aftensalmer vil være oplagte denne aften. Hele familien er velkommen.

Udflugt og gudstjeneste i Løgumkloster Kirke, den 14. juli. Afgang kl. 09.15

Vi tager til gudstjeneste i den smukke Løgumkloster kirke. Herefter ser vi os lidt omkring i kirken, hvorefter vi finder et hyggeligt sted at spise vores medbragte madpakker. Menighedsrådet sørger for kaffe og kage, som skal nydes et passende sted, inden vi atter vender hjem. Vi er hjemme igen hen på eftermiddagen. Mødested: Ved Varnæs kirke. Her fylder vi bilerne op og kører til Løgumkloster. Oplys venligst ved tilmelding om du kan tage nogen med i bilen, eller om du ønsker at køre med. **Tilmelding til Else senest den 10. juli.**
Tlf.: 20 58 31 62 eller varnaes-kirke@mail.dk

Årets sommerfest i præstegårdshaven er planlagt til 16. august. Mere info i næste nr. af kirkebladet.

Lørdagsdåb

Der holdes lørdagsdåb igen i Varnæs Kirke den 7. september kl. 10.00.

Årets sogneudflugt er planlagt til fredag den 20. september. Detaljerne er endnu ikke fastlagt, men sæt allerede nu X i kalenderen.



Juni

- 02. juni kl. 09.30 - Kirsten Pedersen
- 09. juni kl. 11.00 - Kirsten Pedersen
- 16. juni kl. 09.30 - Theresia Treschow Kûhl
- 20. juni kl. 18.30 - Kirkegårdsvandring (Se omtale)
- 23. juni kl. 11.00 - Kirsten Pedersen. Familiegudstjeneste. (Se omtale)
- 30. juni kl. 19.00 - Kirsten Pedersen. Aftengudstjeneste med særligt fokus på sang og musik. (Se omtale)

Juli

- 07. juli kl. 09.30 - Theresia Treschow Kûhl
- 14. juli kl. 09.15 - Udflugt med gudstjeneste. (Se omtale)
- 21. juli kl. 11.00 - Kirsten Pedersen
- 28. juli kl. 09.30 - Theresia Treschow Kûhl

Gudstjenester på Bovrup plejecenter

- 20. juni kl. 15.15 - Kirsten Pedersen

Sognepræst Kirsten Pedersen holder sommerferie i uge 30, 31 og 32.

KONTAKT


- Sognepræst:** Kirsten Pedersen · Tlf.: 21 48 99 80
Mail: kip@km.dk · Præsten træffes ikke mandag.
- Graver:** Else Stie Kuhlmann · Tlf.: 42 19 86 74
- Organist:** Anne-Mette Karstoft · Tlf.: 28 89 38 87
Mail: amp.karstoft@googlemail.com
- Menighedsrådsformand:** Anne Marie Laier
Tlf.: 29 42 77 24 · Mail: hapa@post11.tele.dk
- Kirkeværge:** Rolf Thiesen · Tlf.: 40 17 16 65
Mail: rolfthiesen@gmail.com
- Kirkegårdskontoret:** Tlf.: 20 58 31 62
Mail: varnaes-kirke@mail.dk

VARNÆS SOGNS KIRKEBLAD

UDGIVET AF MENIGHEDSRÅDET
REG.NR.: 8060 KONTO NR.: 1076856

REDAKTION: Sten Kruse, Ann Nissen,
Anne Marie Laier, Kirsten Pedersen

Tryk: Grafisk Arbejde - www.grafisk-arbejde.dk

Find Varnæs Kirke på:
www.varnaeskirke.dk eller  Varnæs Kirke



OBS: alle angivelser af datoer og arrangementer med forbehold

Nyt fra menighedsrådet

Der er nu gået godt et år siden Kirsten startede som præst i vores sogn.

Det har været et godt år med et dejligt samarbejde, og tiden har vist, at vi valgte helt rigtigt ved at ansætte Kirsten, som heldigvis også var interesseret i stillingen som præst. Det er også rart at opleve, at Jens ønsker at tage del i sognet. Sang og musik betyder en hel del for dem begge, så det vil de gerne gøre mere af.

Som det fremgår af arrangementsoversigten på side 3 har Kirsten allerede taget forskellige nye initiativer op, og hun har ideer og ønske om flere ting.

Valg til menighedsrådet

Som nævnt i seneste Kirkeblad afholdes der valg til alle menighedsråd den 17. september 2024, og du kan være med til at skabe livet omkring kirken og sikre kirkens forankring i lokalsamfundet ved at stille op til valget.

Bliv en del af folkekirkens lokale demokrati.

Som menighedsrådsmedlem repræsenterer du sognets folkekirkemedlemmer og skaber gode vilkår for kirken lokalt.

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Det gør menighedsrådene til folkekirkens lokale demokrati.

Du vil opleve, at der både blandt menighedsrådsmedlemmerne og menigheden som helhed vil være forskellige synspunkter og holdninger til, hvordan den danske folkekirke skal være.

Vær med til at udvikle lokalsamfundet.

Gennem arbejdet i menighedsrådet kan du gøre en forskel for livet i dit lokalsamfund. Du kan skabe en positiv indflydelse og være med til at udvikle kirken. Du vil få mulighed for at lytte til og arbejde sammen med andre medlemmer af menighedsrådet og styrke det fundament, som er så vigtigt for vores kirke.

Kirken skal gerne nå ud til alle med det kristne budskab og hjælpe alle. Der er brug for alle, både til praktiske og administrative opgaver.

Vi håber, du har lyst til at høre mere og være en del af fællesskabet. Så kom til valget den 17. september.



Og så til det kedelige ...

Vi har netop afleveret budgettet for 2025, og det balancerer lige, men der er ikke noget at rutte med.

Vi får en 2% stigning i den ligning, vi modtager, og med de pris- og lønstigninger vi alle oplever, er det klart, at livremmen på sigt skal et hul eller 2 ind. Ud over det beløb vi får stillet til rådighed i ligning (kirkeskatten) får vi også løbende tilbagebetalt penge fra stiftet. Det kaldes gravstedskapital, og det er beløb, som er indbetalt via oprettelse af gravstedslegater. Dette beløb varierer fra år til år, alt afhængig af hvor mange legater, der er blevet oprettet gennem tiden. I budgettet for 2025 indgår der et beløb, som er højere, end vi plejer at se.

Vi er i færd med at kikke på hvilke bygningsprojekter, vi skal prioritere i 2025. Et af de steder, vi kommer til at gøre noget, er kirkens tagrender. Som så mange andre steder er dimensionen ikke tidssvarende i forhold til de regnmængder, vi oplever.

Vi oplever desværre, at det stendige, som vender ud mod parkeringspladsen ved skolen og ud mod cykelstien ikke er holdbart i længden. Der falder jævnlige sten ud, og der er risiko for, at nogle af dem ruller ud på cykelstien til fare for cyklister og gående. Det bliver et voldsomt dyrt projekt, som vi ikke kan afsætte midler til fra vores driftsbudget, og vi skal derfor ud og låne pengene eller forsøge, om vi kan skaffe midler via fonde.

Menighedsrådsformand.

Anne Marie Laier

Kirkegårdsvandring på Varnæs kirkegård

Torsdag den 20. juni kl. 18.30 - ca. 20.00 inviterer vi til kirkegårdsvandring på Varnæs kirkegård.

Vi vil fortælle lidt om processen med at blive Grøn kirkegård. Der arbejdes også på at blive Grøn kirke, hvor vi i forvejen gør mange ting, der er gode for miljøet. Det forbavsede os, at vi var godt med fra starten, så der var ikke så meget, vi skulle gøre anderledes for at blive Grøn kirkegård.

Vi går en tur rundt på kirkegården, hvor I kan se de små forandringer, der efterhånden er kommet. Historisk Sogneforening for Bovrup og Varnæs vil fortælle om nogle af gravstederne, og der vil også være mulighed for at komme en tur op i klokketårnet. Kirken er også åben, og der vil også blive fortalt lidt om sagn, der knytter sig til kirken m.m. Vi slutter af med kaffe og kage i våbenhuset.

Kom til en hyggelig aften, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål.

Else Stie Kuhlmann



"Igen berørt"

*"Igen berørt, bevæget af
dit ord, din ånd
dit ord, din hånd.
Her heler du hver bristet sang
om lyse liv og dage.
Vi får dit mod, vi tør gå ud
og være lys i verden.
Vi er af dig, du er i os,
er vore liv og færdigen".*

(Janne Mark 2012. Melodi: Janne Mark)

"Igen berørt" - det er titlen på Janne Marks smukke nadversalme, som vi nu har sunget adskillige gange i Varnæs Kirke. Vi har sunget dette ene vers flere gange efter altergangen, og Kirsten har delt teksten ud inden gudstjenesten.

Vores dygtige organist og kirkesanger har fremført den for os ved klaveret, så vi hurtigt kunne få den lært. Og lige netop udsagnet om "at blive berørt" er den følelse, man får, ved at synge og lytte til melodi og tekst. Salmen har for mig en dyb og glædesfyldt tone, som man bliver rørt af – bevæget – rørt ved. Det er en stilfærdig melodi, som har sin egen kraft. Teksten rummer nyt mod til at turde leve livet.

Nu har vi lært melodien, vi kender stemningen og kan lade os bevæge af ordene om fællesskab med hinanden – og med Gud. Man kan undre sig over, hvordan det er lykkedes for Janne Mark at kunne skrive en salme med bare et enkelt vers, som gerne skal kunne holde til at blive gentaget uden at miste sin kraft. Det må tiden vide, om den kan. Janne Mark er født i 1973 og uddannet på musikkonservatoriet. Hun er sanger, komponist og salmedigter. Hendes forsøg på at forny kirkemusikken har resulteret i,

at flere af hendes sange og salmer er blevet optaget i Højskolesangbogen. Den mest kendte salme, hun har skrevet, er "Et hus at komme til". Hun er tilknyttet Brorsons kirke på Nørrebro i København og oplevede at irakiske asylansøgere i 2009 blev udvist fra kirken, hvor de havde søgt ophold. Teksten i salmen fortæller, at kirken er et trygt sted, bygget og sten, af ånd og krop, et heligt sted med åbne døre for den, der søger tryghed og trøst. Melodien understøtter roen og trygheden med en vuggeviseagtig melodi, som er inspireret af jazz og rytmisk musiktradition.

I 2018 blev Janne Mark præmieret af Statens Kunstfond. Vi kan glæde os til, at der kommer flere salmer fra hendes hånd. Har du lyst til at høre hende synge og spille, er der mulighed for det på YouTube. God fornøjelse.

Maj 2024/Ann Nissen



Forsommeren på Varnæs kirkegård

Efter en meget våd vinter er det dejligt at nyde solen og tørvejret. Det hele bliver lidt nemmere, når solen skinner. Vi har gang i flere projekter på kirkegården, samtidig med at vi holder gravstederne. Trekanten på Bovrupsiden er blevet færdig, kanterne er sat og så skulle gulddjordbærrene gerne fungere som bunddække efterhånden. Vi sætter også lidt flere løgplanter i efteråret.

Alvis har været i praktik hos os i 2 uger, og han har lavet et flot stykke arbejde. De små buksbombhække, der fungerer som forhække nogle steder på kirkegården, er nu skiftet ud i afd. B og E med brosten, så kan mælkebøtterne ikke gemme sig der.

Resten i afd. A, C og J vil blive lavet senere, når vi får tiden til det.

”Køkkenhaven” er sået til med bi- og insektvenlig blomstereng blanding, med både et- og flerårige blomster som f.eks. hjulkrone, røllike, løvetand, koriander, perikon, ridderspore, timian og mange flere. Det bliver først næste år, vi kan se det endelige resultat, da mange af planterne er toårige. Vi håber på masser af insekter, der vil nyde det lune hjørne. ”Køkkenhaven” kommer I til, når I går en tur på stien uden om kirkegården, så ligger den i det lune hjørne mod syd.

Persoualet på kirkegården ønsker alle en dejlig forsommer



Besøg af dagplejen og "Sommerfuglene"

Dagplejebørn og dagplejere har været til forårs arrangement i Varnæs Kirke. Det var sådan en god oplevelse for børnene.

I kirken blev vi modtaget af sognepræst Kirsten Pedersen og kirketjeneren - vi cyklede helt ind i våbenhuset, fordi det regnede.

Børnene legede i kirken, og Kirsten viste os den flotte præstekjole. Vi sad helt stille og hørte kirkeklokkerne klinge.

Kirsten spillede på sin tværføjte, og vi sang salmen: "Hør kirkeklokken ringer".

Til dagens arrangement var temaet, "Hvem skabte jorden", og vi sang salmen "Hvem skabte stjernerne". En salme om, hvem der skabte stjernerne, blomsterne, fuglene, dig og mig. Børnene klappede og lavede de samme fagter til salmen, som Kirsten gjorde. Det var børnene meget optaget af. Kirsten havde blomster med, som børnene fik, og som vi snakkede om. Hun havde også



Torsdag den 25. april 2024 cyklede "Sommerfuglene" fra børnehaven over for at besøge kirken.

Det var en dejlig dag, hvor vi fik en super rundvisning af præsten, Else og Kasper. Vi fik set og hørt om alteret, døbefonten, orglet og alle var oppe at stå på prædikestolen.

Vi var også rundt på kirkegården og oppe i klokketårnet.

Inden vi cyklede hjem igen, spiste vi frokost i kirken, og vi fik saftvand af Kirsten. Det var en hyggelig dag, og vi siger mange tak til alle tre fra kirken.

Hilsen "Sommerfuglene" og Lea og Dorthe fra "Regnbuen" i Bovrup

kastanjer med, som var begyndt at spire, og som vi kunne sætte i jorden, når vi kom hjem.

Kirsten sluttede af med at spille salmen "Nu tændes millioner af stjerner" på sin tværføjte, og vi sad alle og lyttede til den dejlige musik.

Tusind tak til Sognepræst Kirsten Pedersen, fordi vi måtte komme og for at lave sådan et flot arrangement for dagplejebørnene og os. Et arrangement, som var helt nede på børnenes niveau - hvor de forstod, kunne synge med og være deltagende.

Hilsen dagplejebørn og dagplejere i Varnæs, Bovrup og Felsted



Varnæs Kirkes konfirmander



Lørdag den 4. maj blev en dejlig flok unge mennesker konfirmeret i Varnæs Kirke.

Vi ønsker endnu en gang stort tillykke.

Varnæs kirke 04.05.2024

Onsdag den 24. april var årets konfirmander med til at plante et egetræ på kirkegården. Træet er nok omkring 10 år gammelt allerede, og det bliver spændende at se, hvor stort det når at blive til holdets guldkonfirmation! Planen er, at der fremover hvert år skal plantes et træ af konfirmanderne på kirkegården.



Konfirmanderne var i april sammen med konfirmanderne fra Felsted på ekskursion til Kongernes Jelling, hvor vi fik en guidet rundvisning på området, og vi hørte om overgangen fra asatro til kristendom i Danmark. Vi besteg Syd- og Nordhøjen, læste runer på de gamle Jellingesten og besøgte det flotte museum.

En dejlig tur med de engagerede konfirmander.



Guldkonfirmation

Søndag den 5. maj mødtes konfirmanderne fra 1974 for at fejre deres Guldkonfirmation i Varnæs Kirke. Humøret var højt og vejret fint, så det blev en fin dag.



Barnedåb i Varnæs Kirke

Lørdag den 13. april var der mulighed for lørdags dåb og det benyttede lille Johanne og hendes familie sig af. Vi ønsker stort tillykke.

I forbindelse med gudstjenesten den 14. april blev en af årets konfirmander døbt i Varnæs Kirke. Vi ønsker stort tillykke til Emmeli.

Sangcafé i Varnæs præstegård

Den 26. april var der indbudt til en eftermiddag med sang og musik i konfirmandstuen. Der var dejligt stort fremmøde med ca. 25 personer som fik rørt sangstemmerne og som lyttede til fløjtespil og klavermusik fra vores musikalske præstepar.

Der blev serveret hveder og Kirstens hjemmebag til kaffen. Nogle dejlige timer.